

Frankrijk

Verlangt u al naar een glaasje wijn op een terras of voor uw tent of caravan? Frankrijk is zo veelzijdig dat u er alles kunt vinden wat u wenst. Of u nu verlangt naar een strandvakantie in een levendige badplaats, op zoek bent naar rust en ruimte of uitziet naar een actieve vakantie. Bovendien is er ontzettend veel te zien qua steden- en natuurschoon. En tijdens uw vakantie kunt u volop genieten van de Franse keuken en de wijnen. Die zijn net zo gevarieerd als het land zelf!



Bourgondië

AAAA Streekintro

Nu is het een Franse streek. In de 14e en 15e eeuw was Bourgondië echter 'grenzenloos'. Het Bourgondische Rijk reikte tot en met Noord-Holland en Gelderland. In de 21e eeuw is het een vriendelijk ogende streek met veel open landschap. Tussen de gerestaureerde kloosters werken wijnboeren aan Franse topwijnen, wit én rood. De streek ligt halverwege tussen Parijs en Zwitserland. U vindt er mooie kunststeden, kastelen onder kleurige dakpandaken, lieflijke wijnhellingen, dromerige kanalen en rivieren. Bourgondië heeft ook een regionaal natuurpark: de Morvan.

Bezienswaardigheden

Kastelen, kerken, kloosters, belangrijke wijndomeinen, uitzichtpunten, rijke musea, Bourgondië is een feest voor wie wat wil zien. Opvallend zijn de grote kloostercomplexen met als toppers die van Fontenay en Pontigny. De meeste bezienswaardigheden vindt u aan weerszijden van de snelweg A6. Natuurlijke bezienswaardigheden zijn er minder. Ze zijn er wel: de Roche de Solutré bijvoorbeeld, bij Mâcon, of het natuurpark van de Morvan. Wijnkenners komen naar Bourgondië voor bezienswaardigheden zoals de Clos de Vougeot of het Hôtel-Dieu van Beaune. Houdt u van grote kastelen? Tanlay, Ancy-le-Franc en Cormatin geven aan hoe rijk de Bourgondische adel was.

Tips

Grottes d'Arcy-sur-Cure

Aan de N6 bij Arcy-sur-Cure is het druipsteen in deze lange grot slechts een van de attracties. Want er is ook prehistorische grotkunst, van handafdrukken tot mammoettekeningen. www.grottes-arcy.net.

Bibracte

In de tijd van de Galliërs was het een wereldstad, nu is het een meesterlijk archeologisch park op een van Bourgondiës mooiste bergen, de Mont Beuvray. www.bibracte.fr.

Temple de Janus in Autun

Van de vierkante cella (de kern van een Romeinse tempel) resteert de helft en dat geeft een zeer goede indruk van deze voormalige tempel net even ten noorden van Autun. www.autun-tourisme.com.

Barrage de Pannesière-Chaumard

Een stuwdam uit 1949 met smalle bogen, in totaal 340 meter lang. De dam zelf is indrukwekkend, maar de ligging tussen de boomhellingen maakt deze waterkering pas echt idyllisch. fr.structurae.de.

Hôtel-Dieu in Beaune

Een topstuk van de Vlaams-Bourgondische architectuur, ooit ziekenhuis en nu een toeristische magneet, ook vanwege het 'Laatste Oordeel', een veelluik van Rogier van der Weyden. www.ot-beaune.fr.

Dorpen en steden

Grote kans dat u mooie dorpen en steden in Bourgondië ontdekt. Geen wonder in een streek waar ze zelfs van daken nog kleurige 'kunstwerken' kunnen maken. Er zijn prachtige vakwerkdorpjes zoals Noyers-sur-Serein. Veel dorpen groeperen hun huizen rond de plaatselijke kerk. Zo ontstaat er een intiem sfeertje. In het noordoosten zijn eerder langgerekte straatdorpen te vinden. U komt rondreizend ook terecht in mooi ogende vestingstadjes zoals Semur-en-Auxois. En de steden doen vaak ronduit sierlijk aan. Vooral Dijon maar ook Beaune, Auxerre, Autun en Tournus zijn elegant.

Tips

Noyers

Echt Frans-rommelig, een stadje met schitterende plekken en een middeleeuwse sfeer. Heel veel 15e-eeuwse panden (bijna honderd!). www.noyers-sur-serein.com.

Vézelay

Heuvelstadje met in feite maar één lange, langzaam klimmende en pittoreske hoofdstraat die pas stopt op het plein waar het werelderfgoed wacht: de beroemde basiliek. www.vezelaytourisme.com.

Beaune

Beaune heeft een vrolijke, gezellige sfeer. Hoe kan het ook anders, want alles draait er om de wijn. Goede wijnwinkels en mooie monumenten (waaronder de Collégiale Notre-Dame). www.ot-beaune.fr.

Autun

Tweemaal bloeide de stad: ten tijde van de Romeinen en in de middeleeuwen; vandaar ook de schitterende romaanse kunst, onder andere de kathedraal en de museale collecties. www.autun.com.

Dijon

Ooit hoofdstad van het roemruchte Bourgondische hertogdom, nu een stad boordevol kunst, cultuur en smaakmakende restaurants. www.visitdijon.com.

Eten en drinken

Bourgondisch tafelen is top. U vindt in deze regio heel veel restaurants. Sommigen behoren tot de landelijke top. De Bourgondiërs hebben dan ook de streek mee. Tel maar op, een van de beste rundvleessoorten (Charolais), heerlijke maïskip (Bresse), wild en paddestoelen uit de Morvan, geweldige wijnen (vaak in de sauzen te proeven), riviervis en slakken. De wijngaardslak wordt *à la bourguignonne* smakelijk bereid. Dijon levert bijna heel Frankrijk mosterd. De wijnen kunnen schrikbarend prijzig zijn. Iets goedkopere wijnen worden in het zuiden van Bourgondië gemaakt. En zelfs het aperitief komt van Bourgondische grond: de crème de cassis.

Tips

Fietswijnweg

Tussen Beaune en Saintenay ligt een traject voor de fietser die niet genoeg kan krijgen van heerlijk trappen tussen beroemde wijngaarden, onder andere Pommard. www.la-bourgogne-a-velo.com.

Moutarde de Dijon

Een fijne mosterd die in veel sauzen prima past. Doet het ook goed bij het inwrijven van kort gebraden vlees. Op tal van plekken in Dijon te koop.

Fabrique d'Anis in Flavigny

De anijsdragee van Flavigny is een heel bekend Frans zoetje. De anijsfabriek is te bezoeken en bevindt zich in een kloostercomplex. Want de monniken vonden de anijsbonbon uit. www.anis-flavigny.com.

Clos de Vougeot

Sommige wijngaarden zijn hoogbejaard, zoals de duizendjarige wingerd van Clos de Vougeot, een wijndomein met een prachtig kasteel, waar beroemde wijnbijeekkomsten plaatsvinden. www.tastevin-bourgogne.com.

Fromage de Montrachet

Dit geitenkaasje doet romig aan en wordt in cilindervorm verkocht. Vaak zitten deze mild smakende kaasjes in een 'jasje' van wijnbladeren.

Fietsen

Lekker ontspannen fietsen in Bourgondië kost enige voorbereiding. Als u eenmaal een goede route hebt uitgestippeld, hoeft u zich niet teveel in te spannen. U fietst dan door de valleien en langs kanalen zoals het Canal de Bourgogne en het Canal du Nivernais. Het Bourgondische heuvelland glooit licht en doet wijds aan. Het is ideaal voor de fietser met wat betere beenspieren. Versnellingen zijn hier wel nodig. U zult op hellingen kunnen stuiten die acht procent stijgen. Dat betekent dan een enkele keer even afstappen.

Kunst en cultuur

Deze streek is bij uitstek geschikt om van kunst en cultuur te proeven. Bourgondië was in de late Middeleeuwen een wereldrijk! Veel kastelen verhalen er nog van. In de musea van Dijon ziet u de kunstschaten van het Bourgondische Hof. Al eerder zette Bourgondië zichzelf op de 'kunstkaart'. Rond het jaar 1000 begon een enorme opleving van kloosters. Eerst van de benedictijnen (Cluny), daarna van de cisterciënzer kloosterorde. Er zijn nog schitterende kloosters te bekijken. In Vézelay begon een belangrijke pelgrimsroute. En nog verder terug in de tijd vindt u Romeinse restanten. Bijvoorbeeld het Romeinse theater in Autun.

Tips

Salle des Gardes van Dijon

Het Musée des Beaux Arts lijkt op een paleis, en dat was het ook: van de Bourgondische hertogen. In de Salle des Gardes wachten die u op: als unieke graftomben! mba.dijon.fr.

Musée Rolin van Autun

Dit museum belicht de levendige Gallo-Romeinse cultuur van het oude Autun en toont ook enkele meesterwerken van de romaanse kunst. Ook polychrome beelden. www.autun.com.

Château de Cormatin

Hoe de adel resideerde in de 17e eeuw, wordt duidelijk bij een rondgang door een kasteel met rijk bewerkte salons, waarvan vooral de salons dorés opvallen. www.chateaudecormatin.com.

Abbaye de Pontigny

Een van de allereerste cisterciënzer kloostercomplexen, magistraal door de eenvoud van wanden en vloeren; met een streng kerkinterieur en prachtige koorzetels. www.romanes.com/Pontigny/.

Cathédrale St-Étienne in Auxerre

Het grootste godshuis van Auxerre is voortreffelijk voorzien van een breekbare kunstvorm: glas-in-lood. De tand des tijds heeft de 13e-eeuwse koorramen intact gelaten. Machtige medaillons. www.cathedrale-auxerre.com.

Natuur

Noordelijk lijkt het Bourgondische landschap wel op dat van de 'lege' Champagne. Tussen de rivieren de Yonne en de Loire wordt het in de Puisaye al vriendelijker. In het hart van de streek treft u de meest ruige natuur aan. De granieten heuvels en bergen van deze Morvan zijn bebost. Zuidoostelijk ligt het mooiste gebied van Bourgondië: de Autunois. De Côte is een bij wijnkenners geliefde heuvelrug tussen Dijon en Chagny. Ook rond Mâcon komt het land omhoog. Die Mâconnais is net zo fraai als de zuidelijke Brionnais. En overal stuit u op rivieren en kanalen.

Tips

Mont de Sène

Deze heuvelkop torent boven de wijngaarden uit. Het benedendeel van de klippentop wordt ingenomen door het Bois de la Fée. Een heerlijk wandelgebied.

Réserve Naturelle de la Truchère-Ratenelle bij Tournus

Een beschermd patchwork van diverse landschapjes: meer, veen en stuifzand. U treft er bijzondere waterplanten aan, specifiek veenmos en gele brem. Met twee leerpaden.

Réserve Naturelle du Val de Loire

Dit natuurreservaat bij Pouilly-sur-Loire geeft een goede indruk van een nog heel natuurlijk deel van de Loire. Liefst tien procent van alle Franse planten groeit in haar stroomgebied.

Autunois

Fietsend (versnellingen inbegrepen!) is de Autunois rond Autun een droom: oostelijk de bossen en wijngaarden, zuidelijk het wijdse riviergebied van de Arroux en westelijk de ruggen van de Morvan. www.cc-autunois.com.

Le Tour Équestre

De Morvan leent zich uitstekend voor een ruitervakantie. Bijvoorbeeld over (een deel van) de Tour Équestre, een paardenpad dat liefst 500 kilometer door de groene bergen slingert. www.morvan-cheval.org.

Wandelen

Bourgondië lijkt beslist niet op de wandelparadijzen van de Vogezen of de Ardèche. Wie zelf routes uitzet zal merken dat weggetjes ineens ophouden. In hele stukken bos ontbreken soms goede paden. Dat is niet overal zo. In de Morvan kunt u tochten te kust en te keur maken. Mooie wijngaardwandelingen wachten tussen Dijon en Mâcon. Ook de Bresse Savoyarde oostelijk van Mâcon is een fraai wandelgebied. Andere landschappen zijn juist niet erg geschikt zoals de Châtillonnais noordelijk van Dijon. Hier wandelen kan saai worden. In de plaatselijke boekwinkels zijn handige boekjes te koop met korte wandelroutes.